



DETTA TROR VI PÅ

1. Gud har gett oss hela bibeln. Bibeln berättar om vem Gud är och hur Gud vill att vi ska leva våra liv.
2. Det finns bara en Gud. Han som har skapat oss och hela världen är den ende som är värd att be till och tacka.
3. Gud har all makt och är på samma gång Pappa Gud, Jesus Guds son och Den Helige Ande.
4. Jesus är Gud och finns i himlen. Han kom ner till jorden, då var han både Gud och människa och levde precis som vi.
5. Gud skapade de första människorna och från början var de goda vänner med Gud. Tyvärr ville människorna inte tro på Gud eller lyssna på honom. Detta kallas för synd. Människorna har efter det fortsatt gå sin egen väg utan Gud. Detta ger stora problem i världen.
6. Jesus dog på korset för att människorna skulle bli sams med Gud. Det kallas frälsning och alla människor som vill kan bli frälsta.
 7. För att bli frälsta behöver vi tro på Jesus, ångra det vi har gjort fel och be Gud om förlåtelse.
8. Genom att tro på Jesus blir vi Guds vänner, det är gratis och kallas nåd. När vi förstår att vi är Guds barn vill vi berätta om det för andra.
9. När vi har börjat tro på Jesus behöver vi fortsätta att leva som han vill.
 10. Jesus är vår förebild och Gud vill hjälpa oss att bli mer och mer lika honom. Gud bryr sig om hela oss och vill att vi ska må bra både på insidan och utsidan, hela livet.
 11. Himlen är en härlig plats som Jesus förberett för alla som tror på honom. Alla som vill lyda Gud och vara nära honom får leva där tillsammans när de dör.

Frälsningsarméns lärosatser på ett enklare språk



DETTA TROR VI PÅ

1. Gud har gett oss hela bibeln. Bibeln berättar om vem Gud är och hur Gud vill att vi ska leva våra liv.
2. Det finns bara en Gud. Han som har skapat oss och hela världen är den ende som är värd att be till och tacka.
3. Gud har all makt och är på samma gång Pappa Gud, Jesus Guds son och Den Helige Ande.
4. Jesus är Gud och finns i himlen. Han kom ner till jorden, då var han både Gud och människa och levde precis som vi.
5. Gud skapade de första människorna och från början var de goda vänner med Gud. Tyvärr ville människorna inte tro på Gud eller lyssna på honom. Detta kallas för synd. Människorna har efter det fortsatt gå sin egen väg utan Gud. Detta ger stora problem i världen.
6. Jesus dog på korset för att människorna skulle bli sams med Gud. Det kallas frälsning och alla människor som vill kan bli frälsta.
7. För att bli frälsta behöver vi tro på Jesus, ångra det vi har gjort fel och be Gud om förlåtelse.
8. Genom att tro på Jesus blir vi Guds vänner, det är gratis och kallas nåd. När vi förstår att vi är Guds barn vill vi berätta om det för andra.
9. När vi har börjat tro på Jesus behöver vi fortsätta att leva som han vill.
10. Jesus är vår förebild och Gud vill hjälpa oss att bli mer och mer lika honom. Gud bryr sig om hela oss och vill att vi ska må bra både på insidan och utsidan, hela livet.
11. Himlen är en härlig plats som Jesus förberett för alla som tror på honom. Alla som vill lyda Gud och vara nära honom får leva där tillsammans när de dör.



DETTA TROR VI PÅ

1. Gud har gett oss hela bibeln. Bibeln berättar om vem Gud är och hur Gud vill att vi ska leva våra liv.
2. Det finns bara en Gud. Han som har skapat oss och hela världen är den ende som är värd att be till och tacka.
3. Gud har all makt och är på samma gång Pappa Gud, Jesus Guds son och Den Helige Ande.
4. Jesus är Gud och finns i himlen. Han kom ner till jorden, då var han både Gud och människa och levde precis som vi.
5. Gud skapade de första människorna och från början var de goda vänner med Gud. Tyvärr ville människorna inte tro på Gud eller lyssna på honom. Detta kallas för synd. Människorna har efter det fortsatt gå sin egen väg utan Gud. Detta ger stora problem i världen.
6. Jesus dog på korset för att människorna skulle bli sams med Gud. Det kallas frälsning och alla människor som vill kan bli frälsta.
 7. För att bli frälsta behöver vi tro på Jesus, ångra det vi har gjort fel och be Gud om förlåtelse.
8. Genom att tro på Jesus blir vi Guds vänner, det är gratis och kallas nåd. När vi förstår att vi är Guds barn vill vi berätta om det för andra.
9. När vi har börjat tro på Jesus behöver vi fortsätta att leva som han vill.
 10. Jesus är vår förebild och Gud vill hjälpa oss att bli mer och mer lika honom. Gud bryr sig om hela oss och vill att vi ska må bra både på insidan och utsidan, hela livet.
 11. Himlen är en härlig plats som Jesus förberett för alla som tror på honom. Alla som vill lyda Gud och vara nära honom får leva där tillsammans när de dör.

